

Autobiografie

Geboorte en jonge jaren

Op 5 november in het jaar des Heeren 1604,¹⁴ die bekendstaat als de dag van het Buskruitverraad en precies op het uur waarop het parlement opgeblazen zou worden door roomse priesters, werd ik geboren. Dit verschaftte mijn vader de aanleiding mij Thomas te noemen. Hij zei [dat hij dat deed] omdat hij nauwelijks kon *geloven*¹⁵ dat mensen zo iets boosaardigs probeerden te doen aan zo'n vroom en gewetensvol parlement.

Mijn vader heette William Shepard en was geboren in een arm stadje in Northamptonshire dat Fossecut heette en dicht bij Towcester lag.¹⁶ Hij werd daar leerjongen bij kruidenier Bland en trouwde later met een van diens dochters met wie hij veel kinderen kreeg. Drie zonen, John, William en Thomas; en zes dochters, An, Margaret, Mary, Elizabeth, Hestor en Sarah. Van al die kinderen wonen alleen John, Thomas,¹⁷ Anna en Margaret nog in de stad waar ik ben geboren, Towcester in Northamptonshire, zes mijl van Northampton in het Oude Engeland. Aan vader heb ik veel herinneringen, maar aan mijn moeder¹⁸ maar weinig. Vader was een wijs en tactvol mens en de vrede-stichter van de stad en in de laatste tijd van zijn leven werd hij rijk gezegend in wereldlijke en geestelijke zaken. Want omdat er geen goede Evangeliebediening in de stad was nam hij het besluit te verhuizen naar

14. Shepard schrijft 1604, maar dit moet 1605 zijn. Het Buskruitverraad (Gunpowder Plot) vond plaats op 5 november 1605. Die dag probeerde een groep rooms-katholieken de protestantse koning Jacobus I van Engeland, zijn familie en veel hooggeplaatsten in één keer te doden door een grote bom te plaatsen in het paleis van Westminster, het huidige parlement in Londen. Het complot werd tijdig ontdekt. Of de zetter bij de drukkerij heeft een fout gemaakt, of Shepard moet bedoeld hebben dat hij op dezelfde dag als het Buskruitverraad is geboren, zij het een jaar later.

15. Een verwijzing naar de discipel Thomas die aanvankelijk niet kon geloven dat de Heere was opgestaan.

16. In Midden-Engeland, ongeveer halverwege tussen Londen en Birmingham.

17. Klaarblijkelijk een verschrijving, omdat Shepard niet in Towcester woonde nadat hij zijn studie afgerond had aan het Emmanuel College.

18. Haar naam is niet bekend.

Banbury¹⁹ in Oxfordshire waar een meer levende prediking was. Dat gebeurde nadat hij om die reden daar een huis had gekocht. Mijn moeder was een vrouw die vaak in gewetensnood verkeerde, soms zo erg dat ze geestelijk in de war raakte, maar gelukkig is ze daarvan hersteld voordat ze is gestorven. Omdat ik de jongste was koesterde ze buitengewoon veel liefde voor mij en zond ze veel gebeden voor mij op. Maar ze overleed toen ik ongeveer vier jaar was.

Mijn vader trouwde met een vrouw²⁰ die in dezelfde stad woonde, met wie hij twee kinderen kreeg, Samuel en Elizabeth. Vader stierf toen ik ongeveer tien jaar oud was.²¹

Maar toen mijn ouders nog leefden en ik ongeveer drie jaar was, brak er een zware epidemie uit in de stad Towcester, die veel mensen wegvaagde uit de familie van mijn vader, zowel zussen als bedienden. Omdat ik de jongste en het meest geliefde kind van mijn moeder was, werd ik op de dag toen de ziekte uitbrak naar mijn bejaarde grootouders in Fossecut gestuurd, een bijzonder onontwikkelde uithoek, maar de mensen bij wie ik woonde wisten niet beter en waren er tevreden. Ik werd aan het werk gezet en moest de ganzen hoeden en ander landwerk doen en al die tijd zagen ze nauwelijks naar mij om. Later stuurden ze mij naar Adthrop, een eenvoudig dorpje in de buurt, naar mijn oom. Daar had ik het meer naar mijn zin, want ik leerde zingen en spelen zoals de kinderen in die buurt wel doen en [leerde] meedansen op het pinksterfeest. Dat duurde totdat de epidemie over was en mijn moeder was gestorven. Zij was niet overleden aan die epidemie, maar aan een ziekte die later uitbrak.

Toen ik weer thuis was, trouwde mijn zuster An met meneer Farmer en mijn zus Margaret die veel van mij hield, trouwde later met een leerjongen van vader, namelijk meneer Mapler.²²

En mijn vader hertrouwde met een andere vrouw, die mij het verschil liet merken tussen mijn eigen moeder en een stiefmoeder. Ze leek niet

19. Zo'n 50 kilometer ten noorden van Oxford.

20. Haar naam is niet bekend.

21. In 1616.

22. Mapler, een andere onderzoeker zegt: Waples.

van mij te houden maar stookte mijn vader tegen mij op, misschien was het wel terecht vanwege mijn kinderachtigheid. Toen dit een tijdje geduurd had, stuurde vader mij naar een man uit Wales, een zekere heer Rico, die een openbare school had in Towcester. Maar die man was buitengewoon kwaadaardig en wreed en deed steeds heel lelijk tegen mij. Dat benam mij helemaal de lust tot leren en ik weet nog hoe ik vaak liever wat anders zou doen, zoals op varkens of andere dieren passen, dan naar school gaan en leren.

Maar aan het eind werd vader ziek, en na het nemen van wat pillen na een kou gevat te hebben, had hij een weeklang de hik.²³ Ik herinner me nog dat ik toen vurig en van harte heb gebeden om het leven van mijn vader en een soort verbond sloot, dat ik God beter zou dienen als Hij mijn gebed zou verhoren, omdat ik wist dat ik alleen over zou blijven, als vader zou heengaan. Maar de Heere nam hem weg door de dood²⁴ en zo bleef ik achter zonder vader en moeder, toen ik ongeveer tien jaar oud was. Voor mijn opvoeding was ik aangewezen op mijn stiefmoeder die daarvoor mijn erfdeel van honderd pond kreeg dat vader mij had nagelaten. Maar omdat zij nauwelijks iets aan mijn opvoeding deed, wilde mijn oudere en enige nog levende broer John²⁵ mij bij haar vandaan halen. Hij wilde mij in huis nemen en grootbrengen van mijn erfdeel. Zo werd het ten slotte afgesproken. Zo kwam ik bij mijn oudste broer te wonen, die mij veel liefde betoonde en aan wie ik veel te danken heb, want God maakte hem voor mij een vader zowel als een moeder.

De valse schoolmeester kwam te sterven en een ander²⁶ nam zijn plaats in, hij zou ook predikant worden in de stad. Hij was een uitstekende prediker toen en de mensen noemden hem godvruchtig. Maar later werd hij geheel afvallig en een vijand van alle gerechtigheid en ik vrees dat hij de onvergeeflijke zonde heeft begaan.

23. Singultus.

24. In 1616.

25. Johan Shepard, geboren voor 1599, overleden na 1643.

26. William Cluer, afgestudeerde van Emmanuel College in Cambridge, werd hoofd van de school op 23 september 1617.